



Tekst Jozelle Broekstra
en Fleur Verhoeff
Illustraties Esther Wouda

Veltman Uitgevers



Ik wil!

Ik wil
een boterham

Ik wil
hem dubbelgevouwen

Ik wil
geen kerstjes knuwen

Ik wil
pindakaas, hagelslag of jam

Ik wil
alleen maar eet, zo wil ik hem

Ik wil
dat je nergens brood meer ziet

En anders...
wil ik hem niet!





Wat moet ik aan vandaag?

De haai is open
M'n kleertjes erin
Slapels op een rij
Maar ik heb geen zin!

Wat moet ik aan vandaag?

Die rok is te strak
Dat jurkje is stom
En in die broek
Lijken mijn benen wel krom

Wat moet ik aan vandaag?

Een trui is te warm
Mijn laarsen zijn nat
En in mijn jas
Wil een groot gatend gat

Wat moet ik aan vandaag?

Dat shirt is te breed
Een bloesje niet veel
En van dat vest
Krijg ik een kriebelgevoel

En nu is het klaar
Kom op nou, we gaan!
Dan klaar naar school
Met je pyjama nog aan!

